

Nieuwsbrief IV Mei 2024

Agenda

20 & 21 mei 2024
Vrij i.v.m. 2^e Pinksterdag en
studiedag

24 mei 2024
Bazaar

17 t/m 21 juni 2024
Eid ul adha-vakantie

24 juni 2024
Eid ul adha-viering

Sportdag
4 juli 2024

5 juli 2024
Afscheidsavond groep 8

8 juli 2024
Stoeltjes passen

9 juli 2024
Schoolreis

10 juli 2024
Rapporten

Activiteitenweek groep 8
8 t/m 12 juli 2024

Assalamou wa aleykougum,

Welkom terug na een verdiende meivakantie! We hopen dat iedereen heeft genoten van een het weer. Nog even de laatste loodjes en dan is dit schooljaar ook weer om. In deze nieuwsbrief werpen we een blik op enkele hoogtepunten van de afgelopen periode.

Wa salaam, Team Al Qoeba

Nieuws vanuit de directie

Graag deel ik met jullie een persoonlijk nieuwtje. Afgelopen jaar ben ik gestart met de opleiding voor schoolleiders bij de Academica University of Applied Sciences in Amsterdam. Deze opleiding is een vereiste voor directeuren binnen het onderwijs.

Maar wat betekent dit precies? Tijdens de opleiding tot basisbekwaam schoolleider ligt de focus vooral op de praktische kant van het schoolleiderschap. Hier leer je de dagelijkse taken en verantwoordelijkheden van een schoolleider te beheersen. De opleiding tot vakbekwaam schoolleider gaat een stap verder: hierbij leer je om je leiderschapspraktijk te koppelen aan de complexe processen binnen een schoolorganisatie, wat cruciaal is voor het succesvol leiden van een school. Ik ben verheugd te kunnen melden dat ik in maart zowel mijn basisbekwaam- als vakbekwaamcertificaten heb behaald, Alhamdoulillah.

Het was een drukke periode vol nieuwe inzichten, maar ik ben dankbaar voor de opgedane kennis en vaardigheden. Ik kijk ernaar uit om deze in de praktijk toe te passen en onze school samen met het team en jullie, de ouders en verzorgers, verder te verbeteren.

Wa salaam,
Juf Mariam
Directrice Al Qoebaschool



Hadieth

“Bescherm jezelf tegen het vuur, al is het door het weggeven van een halve dadel.”

Deze hadith staat vermeld in Bukharie en Muslim en is overgeleverd door Adi ibn Haatim (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem).

Nieuwsbrief IV Mei 2024

Taal coördinator

Met trots kondig ik aan dat ik recentelijk ben afgestudeerd aan de opleiding tot taalcoördinator. Tijdens deze opleiding heb ik veel kennis en vaardigheden opgedaan op het gebied van taalonderwijs, waardoor ik nu beter in staat ben om ons onderwijs te verrijken en de taalvaardigheid van onze leerlingen te bevorderen.

Gedurende de opleiding heb ik me verdiept in verschillende domeinen van taalonderwijs, van leesvaardigheid tot schrijfonderwijs. Met de kennis die ik heb opgedaan wil ik een taalbeleid ontwikkelen en implementeren om de taalontwikkeling van alle leerlingen te ondersteunen.

Als taalcoördinator wil ik mij inzetten om ons taalonderwijs naar een hoger niveau te tillen. Ik wil een omgeving creëren waarin leerlingen zich veilig voelen om te experimenteren met taal, waarin ze worden gestimuleerd om hun taalvaardigheden te ontwikkelen en waarin ze worden aangemoedigd om een liefde voor taal te ontwikkelen die hen hun hele leven zal bijblijven.

Ik kijk ernaar uit om mijn nieuwe kennis en vaardigheden met het team te delen en samen te werken aan het versterken van het taalonderwijs op Al Qoeba. We zullen samen bouwen aan een school waar taal centraal staat en waar iedere leerling de kans krijgt om zijn of haar taalvaardigheden te ontplooiën.

Juf Leyla
Taalcoördinator

Fietsexamen

Wij vonden het fietsexamen best wel spannend, want veel kinderen hadden het oefenexamen niet gehaald en toen waren we bang dat wij het ook niet zouden halen, maar het was ook leuk. De mensen waren wel streng, maar ze deden het voor onze veiligheid. De kinderen die het oefenexamen hebben gehaald mochten op de straat fietsen.

De route was wel een beetje onduidelijk, want de pijlen waren niet zo duidelijk, maar Het was een leuke ervaring!

Leerlingen van groep 7B



Inzamelingsactie

In een sfeer van solidariteit doen we elk jaar tijdens de heilige maand Ramadan schoolbreed een inzamelingsactie voor een goed doel. Om wat te betekenen voor onze broeders en zusters in nood, hebben we dit jaar gekozen voor een inzamelingsactie voor Palestina. Deze actie hebben wij gerealiseerd door samen te werken met IHH

Onze leerlingen, ouders en personeel hebben zich verbonden om een licht van hoop te verspreiden in Palestina. Zo hebben veel van onze leerlingen hun spaargeld en zakgeld gedoneerd. De ouders en personeel die een groot bedrag wilde doneren hadden de mogelijkheid gehad om dit via de QR-code te doen.

Door gezamenlijk onze handen uit te strekken en onze harten te openen, hebben we als school niet alleen geld ingezameld, maar ook een boodschap van solidariteit, liefde en hoop verzonden naar onze medemensen in Palestina.

Op deze manier hebben we als school 2500 euro ingezameld alhamdulillah.

Moge Allah onze goede intenties en doe'as accepteren. Wij bedanken via dit bericht alle kinderen, ouders, personeel en IHH NL voor hun bijdrage en willen met een doe'a voor Palestina afsluiten.

O Allah, help en bescherm het volk van Palestina, verlicht hun pijn en lijden. O Allah, Schenker van Genade, schenk Uw genade aan hen, open de harten van mensen om te geven in deze tijd van crisis. Help degenen die hulp nodig hebben, waar ze zich ook mogen bevinden. Ameen!

Nieuwsbrief IV Mei 2024

Terugblik op de Koningsspelen

Op vrijdag 26 april hebben we op school weer met veel plezier de jaarlijkse Koningsspelen gevierd. De kinderen van groepen 1 t/m 7 hebben de hele dag deelgenomen aan verschillende leuke en sportieve activiteiten in heel de school. Het was geweldig om te zien hoe enthousiast en actief iedereen meedeed.

Wat dit jaar extra bijzonder maakte, was dat de groepen voor het eerst werden begeleid door de leerlingen van groep 8. Deze oudste leerlingen namen hun taak serieus en zorgden ervoor dat alles soepel verliep. Hun inzet en enthousiasme waren bijzonder en hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van de dag.

De Koningsspelen zorgden voor veel lachende gezichten en een geweldige sportieve sfeer".



Welcome baby

Met blijdschap delen wij mee dat meester Abbaas vader is geworden. Allahouma bareek. We wensen meester Abbaas en zijn gezin veel geluk en liefde toe. Moge Allah hen zegenen en hen beschermen tegen het kwade.

Groep 8

Lyceo

Op dinsdag 23 april heeft groep 8 vol enthousiasme het doorstroomprogramma van Lyceo succesvol afgerond. Gedurende deze tijd hebben ze niet alleen veel plezier gehad, maar ook waardevolle lessen geleerd. De begeleiders van Lyceo waren behulpzaam en hebben de leerlingen ondersteund bij het ontwikkelen van belangrijke vaardigheden, zoals plannen voor de brugklas. De leerlingen deelgenomen aan een Brugklasworkshop en werden beloond met een certificaat voor hun inspanningen. De leerlingen kijken terug op een positieve ervaring.

Middelbare school

Op dinsdag 15 mei was het dan eindelijk zover. Met spanning hebben we gewacht, maar het verlossende bericht is ontvangen: we zijn verheugd om te kunnen aankondigen dat elk kind uit groep 8 is toegelaten tot de school van hun eerste voorkeur. Alhamdulillah!

Dit is een belangrijk moment in de schoolcarrière van onze leerlingen. Wij wensen hen allemaal veel succes op hun nieuwe school.

Moge Allah hen zegenen en laten slagen in alles wat ze ondernemen.

ALQOEBA
ZOMER BAZAAR
2024

U bent van harte uitgenodigd!

Kom gezellig een hapje eten,
een spelletje spelen en genieten van de warme sfeer!
Al het geld dat deze dag wordt opgehaald op onze bazaar,
wordt geschonken aan Stichting Hidayah.
Zij zorgen ervoor dat het terecht komt bij Palestina!

24 mei 2024
15.00-18.00 uur

Terwestenstraat 105, Den Haag

Nieuwsbrief IV Mei 2024

Ramadan & Eid

Met vreugde kijken we terug op de maand Ramadan die achter ons ligt, een periode gevuld met verbondenheid en ibadah. We openden de maand met een prachtige Ramadanviering, waarin we de komst van deze heilige maand verwelkomden. Tijdens deze maand stonden wij als school stil bij het belang van aanbidding en het op zoek gaan naar de tevredenheid van Allah. Ook hadden de leerkrachten een gezellige iftar-avond met onze leerlingen van de bovenbouw, waar wij van genoten hebben. Om de maand feestelijk af te sluiten, organiseerden we een Eid-feest met diverse activiteiten waarbij de kinderen volop hebben kunnen genieten. Daarnaast hebben wij ook een hele mooie opbrengst van maar liefst 2500€ ingezameld voor Palestina, mashaa Allah! Moge Allah een ieder die hieraan heeft bijgedragen belonen en het zwaar laten wegen op zijn/haar weegschaal. Moge Allah Palestina bevrijden. Allahoema ameen.



Peuterconsulent

Asalaam oe allaikoem lieve ouders en verzorgers, Graag stel ik me aan jullie voor. Ik ben Esen Pamay, peuterconsulent van Turkse afkomst voor de wijk Transvaal en ik sta klaar om jullie te helpen bij de volgende stap naar de voorschool voor jullie kleintjes.

Ik begrijp dat dit een spannende tijd is en ik ben hier om jullie te begeleiden en te ondersteunen bij alles wat jullie nodig hebben. Of het nu gaat om het aanmelden voor de voorschool voor alle ouders of specifiek voor ouders met een Turkse achtergrond, ik help graag om het proces soepeler te maken. Van het invullen van formulieren tot het regelen van rondleidingen bij de voorscholen en het beantwoorden van jullie vragen. Ik sta voor jullie klaar om te helpen en ervoor te zorgen dat alles goed verloopt.

Samen met jullie wil ik een fijne plek vinden waar jullie kind gelukkig en veilig is. We zorgen ervoor dat jullie kleintje een geweldige start krijgt op de voorschool, vol avonturen en nieuwe vriendjes.

Hebben jullie vragen over aanmelding of hulp nodig bij het vinden van de beste peuterplek? Neem gerust contact met me op. Ik kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten en bij te dragen aan een mooie toekomst voor jullie kind.

Wa Salaam,
Esen Pamay
Peuterconsulent
Tel: 06 41725679

Peuterconsulent

Asalaam oe allaikoem beste ouders en verzorgers,

Mijn naam is Hafsa Belhaj en ik ben werkzaam in de functie van peuterconsulent in de wijk Transvaal. Als peuterconsulent richt ik mij op het ondersteunen van ouders bij het toeleiden van hun peuter naar de voorschool of kinderdagverblijf met VE (Vroeg en Voorschoolse Educatie)

Sinds 1 januari 2024 is de voorschool voor alle peuters met een VE-indicatie kosteloos. Daarnaast geldt voor kinderdagverblijven met VE een gereduceerd tarief. Mocht uw kind geen VE- indicatie hebben, maar vermoedt u dat uw kind hier wel recht op heeft, dan kunt u contact met mij opnemen om u hierin te begeleiden en met u mee te denken.

Ik beschik over een ruime kennis van de voorscholen en dagverblijven in de buurt en kan u daarom voorzien van passend advies en begeleiden naar een voorschool of dagverblijf.

Voor vragen met betrekking tot de voorschool en andere voorzieningen in de wijk kunt u mij altijd vrijblijvend benaderen via telefoon, WhatsApp of E-mail.

Telefoonnummer: 06-24851827

E-mail: hafsa.belhaj@xtra.nl

Ik kijk alvast uit naar een prettige samenwerking.

Wa salaam,
Hafsa Belhaj
peuterconsulent